

YOUR DESTINATION: OEZBEKISTAN

10-daagse privé rondreis door Oezbekistan



De Zijderoute, de legendarische handelsroute van China naar de Middellandse Zee, spreekt al eeuwenlang tot de verbeelding. Grieken, Arabieren en Mongolen lieten er hun stempel achter en daarvan getuigen indrukwekkende bouwwerken die tot de mooiste van Centraal Azië gerekend worden.

Deze reis leidt langs Samarkand, Bukhara en Khiva, uitgekozen door UNESCO als werelderfgoed, met turkooizen minaretten, Koranscholen met gekleurde mozaïeken en bazaars vol mooi handelswaar.

De overnachtingen zijn in sfeervolle guesthouses met een uitstekende ligging op loopafstand van de historische centra. Een reis waar je je nog een echte reiziger voelt, in de voetsporen van Marco Polo.



BRIEF ITINERARY

DAG 1	Vliegreis naar Tashkent
DAG 2	Tashkent : citytour
DAG 3	per trein naar Samarkand
DAG 4	Samarkand
DAG 5	per trein van Samarkand naar Bukhara
DAG 6	Bukhara
DAG 7	over land van Bukhara naar Khiva
DAG 8	Khiva
DAG 9	vliegreis Khiva – Tashkent
DAG 10	Vertrek naar Amsterdam

VLIEGREIS

DAG 1	AMS-FRA	KL1763	08:15 – 09:30
DAG 1	FRA-TAS	HY232	11:40 – 20:45
DAG 9	ICC – TAS	HY054	15:20 – 16:50
DAG 10	TAS – FRA	HY231	05:45 – 09:40
DAG 10	FRA – AMS	KL1766	11:45 – 13:00



DAY-TO-DAY PROGRAMME

Dag 1 Vliegreis van Amsterdam naar Tashkent

Een vlucht naar de Oezbeekse hoofdstad Tasjkent, een van de oudste steden van Centraal Azië.

Dag 2 Tashkent

De moderne stad is pas sinds 1930 de hoofdstad en heeft brede avenues in Sovjetstijl, veel stadsparken en een moderne uitstraling. Bezoek aan het Khast Imam plein, een religieus centrum in de oude stad met een Koran van Kalief Osman die dateert uit de 7^e eeuw. De Chorsu bazaar is de oudste markt van Tashkent.

Dag 3 Tashkent - Samarkand

In de ochtend per hoge snelheidstrein Afrosiab 08:00 – 10:10 naar Samarkand, de parel aan de zijderoute. Nog steeds staan er de hoogste gebouwen uit de middeleeuwen en belangrijke monumenten zoals de Registan-moskee, de Bibi-Khanu-moskee en de dodenstad Shah-iZindeh, met de mooiste mausolea.

Dag 4 Samarkand

Het Ulugh-Beg's-observatorium dateert uit 1428 en op de heuvels ligt de ruïne stad Afrosiab met het gelijknamige museum. Op 10km ligt het dorpje Konigil, beroemd vanwege zijn traditionele papierproductie.

Dag 5 Samarkand – Bukhara

Per Afrosiab trein 10:13 – 11:47 naar Bukhara, een van de kleinere steden aan de zijderoute met een sfeervol centrum waar je uren kunt rondwandelen. De stad is meer dan 2000 jaar oud.

Dag 6 Bukhara

Tijdens de 11e eeuw werden in Bukhara opvallend mooie minaretten en moskeeën gebouwd. In het centrum ligt een groot waterbassin, met daarom heen gezellige restaurants en terrassen met uitzicht op het water. Aan de rand van de stad bevindt zich de openluchtmarkt vol fruit, groenten en specerijen.

Dag 7 Bukhara – Khiva (470km)

Een lange rit over land door de Kizil Dum woestijn naar Khiva. Overnachting in het historische centrum, een groot openluchtmuseum. Tijdens een avondwandeling zie je talrijke moskeeën, bazaars en minaretten.

Dag 8 Khiva

Een van de oudste steden van het land lag ooit op een kruispunt van handelswegen tussen Mongolië, China en Perzië, aan de rand van de woestijn. Minaretten, mausolea, paleizen en Koranscholen, de één nog mooier en rijker gedecoreerd dan de ander. De uit de 17de eeuw daterende stadsmuur meet 2200m.

Dag 9 Khiva – Tashkent

De morgen is nog vrij te besteden in Khiva. Middagvlucht naar Tashkent voor een laatste overnachting.

Dag 10 Tashkent - Amsterdam

Terug vlucht via Frankfurt naar Amsterdam