

YOUR DESTINATION: IRAN

12-daagse privé rondreis Iran



JUWELEN VAN IRAN

Iran ligt in het hart van de zijderoute. Het land heeft een prachtige variatie in natuur, bevolking en cultuur. Het is een reisbestemming met een rijke traditie en geschiedenis. De Perzen waren in de oudheid een machtig volk met een superieure beschaving. Als je door Persepolis loopt zie je daar de bewijzen van.

Nadat Zoroaster plaats moest maken voor Mohammed bleven de Perzen hun vooraanstaande positie behouden op het gebied van wetenschap, literatuur en bouwkunst. Daarvan getuigen bijzondere steden als Shiraz en Isfahan.

Het moderne Iran is een land van tegenstellingen en politiek gezien in beweging. Het is één van onze meest interessante bestemmingen van dit moment.



BRIEF ITINERARY

- DAG 1 Aankomst per KLM in Teheran
- DAG 2 Verblijf Teheran
- DAG 3 Vliegreis Teheran - Shiraz
- DAG 4 Verblijf Shiraz
- DAG 5 Shiraz – Persepolis - Yazd
- DAG 6 Verblijf Yazd
- DAG 7 Yazd – Nain - Isfahan
- DAG 8 Nain - Isfahan
- DAG 9 Verblijf Isfahan
- DAG 10 Isfahan – Abyaneh - Kashan
- DAG 11 Kasbah – Teheran
- DAG 12 Vertrek Teheran naar Amsterdam



DAY-TO-DAY PROGRAMME

Dag 1 Vliegreis Amsterdam-Teheran

Aankomst Teheran en transfer naar het hotel.

Dag 2 Teheran

Sinds 200 jaar de hoofdstad en een moderne stad met de mooiste musea van het land. Hoogtepunt is het Archeologische Museum, waar alle kunstschaten uit het verleden worden tentoongesteld. Het is ook mogelijk een bezoek te brengen aan het voormalige Paleis van de Sjah of het museum met de wereldberoemde kroonjuwelen en de Pauwentroon. De bazaar is de grootste van Iran met 10 km overdekte straatjes boordevol winkeltjes en stalletjes.

Dag 3 Teheran-Shiraz

Transfer naar de luchthaven voor een korte binnenlandse vlucht van Teheran naar Shiraz, de hoofdstad van de provincie Fars.

Dag 4 Shiraz

Shiraz is beroemd om haar dichters, nachtegalen en tuinen en in een van die fraaie tuinen ligt Irans beroemdste dichter Hafez begraven. Zijn graf ligt in een klein, rustig park en 's avonds stroomt het park vol met bezoekers die hier de avond doorbrengen. Midden in Shiraz ligt een fraai paleis met een mooie binnentuin. Het is een feest om de levendige Vakilbazaar te bezoeken of over de Zandboulevard te wandelen, waar onder meer allerlei boekwinkeltjes zijn

Dag 5 Shiraz – Yazd 440km

Vroeg in de ochtend vertrek naar Yazd met onderweg een bezoek aan Persepolis en Passargade. Het wereldberoemde Persepolis ligt aan de voet van de Berg van Genade. Darius de Eerste liet hier een terras aanleggen dat een schitterend uitzicht biedt over het gehele complex. Tijdens het jaarlijkse nieuwjaarsfeest (Noruz, op 21 maart) gaven de afgevaardigden van de volken van Perzië hier hun tribuut aan de koningen. Persepolis werd opgericht door Darius de Grote in 518 voor Christus en was de hoofdstad van het Achaemenidische Rijk. Het is gebouwd op een enorm half kunstmatig, half natuurlijk terras, waar de koning een indrukwekkend paleiscomplex creëerde, geïnspireerd door Mesopotamische modellen. Het museum toont de kleinere schatten die bij de opgravingen tevoorschijn zijn gekomen.

De volgende stop is Pasargade, om eer te betonen aan het graf van Cyrus, die begraven is in een gigantische stenen cenotaaf. Dan gaat de reis verder naar Yazd.



Dag 6: Yazd

Yazd is een echte woestijnstad en heeft per jaar slechts ongeveer twee dagen regen. Om de hitte in de zomer enigszins draaglijk te maken heeft men hier al heel vroeg een ingenieus koelingssysteem bedacht: de fantastische windtorens of badgiri's. In Yazd bevindt zich verder de moderne Vuurtempel van de Zoroasters. Net buiten Yazd liggen de Dakhma-ye Zatoshti, beter bekend als de Torens der Stilte. Bovenop de heuvels is een ronde muur gebouwd, waarbinnen de volgelingen in vroeger tijden hun doden neerlegden als offer voor de gieren.

Dag 7: Yazd – Nain – Isfahan 330km

Na het ontbijt rijdt u circa 2½ uur naar het eeuwenoude tapijtcentrum Nain. Hier brengen we om te beginnen een bezoek aan de Masjed-e Jome ofwel Vrijdagmoskee. Deze intrigerende moskee is ruim 1000 jaar oud en staat bekend om haar bijzondere versiering en de prachtige houten mihrab (gebedsnis) uit de veertiende eeuw. Nain is wijd en zijd bekend om de tapijtindustrie en we brengen dan ook een bezoek aan een tapijtwerkplaats. Na uw bezoek aan Nain rijdt u in de namiddag in ongeveer 2½ uur door naar Isfahan

Dag 8 en 9 Isfahan

Vertrek naar Isfahan, de mooiste en beroemdste stad van het land .

De levensader is de Zeyande Rud, de rivier die dwars door Isfahan stroomt en waarover diverse bruggen zijn gebouwd. Er is één brug speciaal voor de Shah aangelegd, de Pol-e-Khaju brug, waar hij zijn eigen theehuis waar hij op gezette tijden muzikanten ontbood. Zeer bijzonder is ook de 33 Bogen Brug met twee verdiepingen: via de bovenste kunt u naar de overkant lopen, terwijl zich op de onderste vlak boven het water een theehuis bevindt.

Dag 10: Isfahan - Abyaneh – Kashan 250km

Vertrek in noordelijke richting

Abyaneh op 2235m ligt aan de voet van het Karkas gebergte en is een traditioneel bergdorpje met lemen huizen met houten balkons. Het is een van de meest authentieke plaatsjes van Iran en een mooie lunchstop. Daarna is het nog een uurtje rijden naar Kashan, een bijzonder oase stad met fraaie 19e eeuwse huizen waar het mogelijk is om te overnachten.

Dag 11: - Kashan – Teheran 250km

Maak een wandeling door het oude centrum, dat zijn typische woestijnarchitectuur grotendeels heeft behouden. Verborgen in de nauwe steegjes liggen prachtige koopmanshuizen die getuigen van een rijk verleden. De tuinen van Fin zijn door UNESCO aangewezen als een van de negen mooiste klassiek Perzische tuinen van het land. Bezoek ook een weverijen waar de bekende Kashani stoffen geweven wordt. In de loop van de middag rijdt u in ca. 3 uur weer terug naar Teheran, voor een afscheidsdiner en de nachtvlucht per KLM naar Amsterdam.

Dag 12: Aankomst Amsterdam